





שלום יחיאל

כדי שלא תחשוב ששכחתי את ענינך. עובדה היא שביום הפתיחה ניסחבתי עם האלבום שלך בכיס היות וחשבו שתתקים פגישת אפקים – אשר נתבטלה.... לפגישה הבאה נעלה את הדבר על הפרק. זריצקי, יוחנן סימון כהנא ואחרים שדברתי אתם והראתי להם את האלבום מסכימים לאבן (לעץ – לא) כך שעליך להיות מוכן להעביר אותה...

בהצלחה

קוסו

שבת

שלום רב

יחיאל

ניסיתי להעלות את ענינך בפגישת יום ה' היה מעין "חלוף דעות" ועברו לסדר היום בהעברה שלכשיגיעו לענין הצעירים והשתתפותם יוחלט גם בענינך.

<u>הוחלט:</u>תערוכת אפקים תתקים בביתן אלחרוזי ותפתח ב – |||/27 כך שיש לך זמן לעבוד על עוד משהו

בידידות

1017

Shalom Yehiel

So that you would not think I've forgotten your case. The fact is that on the day of the opening day I was walking around with your album in my pocket because it was assumed that there would be a meeting of "Ofakim" ["New Horizons"] - which had been canceled ... for the next meeting we will raise the subject on the agenda. Zaritsky, Yoḥanan Simon, Kahana, and others with whom I had spoken and shown your album, agreed to the stone piece (a wood sculptures - no) so you have to be ready to move it ...

In Success

Kosso

Saturday

Greetings, Yehiel

I tried to introduce your issue during the Thursday meeting. There was something like an "exchange of opinions" and they moved on to the meeting's agenda with a decision that when they reach the topic of the youth and their participation your issue would be decided too.

Decided: the exhibit of "Ofakim Ḥadashim" ["New Horizons"] will be in the AlḤarizi Pavilion and will open on March 27th, thus you have time to work on something else.

In Friendship,

Kosso